



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « Πώς σας ήλθε κατά νου να σπουδάσετε επιστήμη; »

Την **Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012**, στις **12.00** θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών (Θόλου 5, Πλάκα 105 56) το εκπαιδευτικό πρόγραμμα **«Πώς σας ήλθε κατά νου να σπουδάσετε επιστήμη;»**.

Με αφορμή μια ερώτηση που έγινε στη Σεβαστή Καλλισπέρη, μια από τις πρώτες Ελληνίδες φοιτήτριες στο Παρίσι τον 19^ο αιώνα, ξεκινά ένα φανταστικό ταξίδι στο χρόνο με τη βοήθεια του **κουκλοθεάτρου** και του **Θεατρικού παιχνιδιού**. Το ταξίδι αυτό έχει σαν στόχο την εξοικείωση των μικρών επισκεπτών με φωτεινές στιγμές της ιστορίας των επιστημών και με την ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πλοκή της ιστορίας βασίζεται στην ιδέα της πρωτοπορίας στην επιστήμη και των ανθρώπων που αφιέρωσαν τη ζωή τους σε αυτή.





Θόλου 5, Πλάκα, Αθήνα, 10556, T 210 3689500-10, F 210 3689501
www.history-museum.uoa.gr, e-mail: museum@uoa.gr

Έτσι, «ζωντανεύουν» οι πρώτοι καθηγητές και φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, σπουδαίοι επιστήμονες, επιστημονικά όργανα του 19^{ου} αιώνα, σπάνιοι ανατομικοί άτλαντες, το πρώτο μητρώο των φοιτητών... Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά παίρνουν ενεργό μέρος καθώς παρατηρούν, ανακαλύπτουν, αντιδρούν, συζητούν, προτείνουν...

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 9 μέχρι 11 ετών

Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Διάρκεια προγράμματος: 90 λεπτά

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στα τηλέφωνα: 210 3689503-4-5-6.

e-mail: museum@uoa.gr

Πρόσβαση

1. Μητρόπολη

Ξεκινώντας από τους Αέρηδες (το Ωρολόγιο του Κυρρήστου) προς την Ακρόπολη ακολουθούμε την οδό Μάρκου Αυρηλίου και τα σκαλάκια της οδού Αλιμπέρτη και βρισκόμαστε εμπρός στην κεντρική είσοδο του Μουσείου.

2. Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Ξεκινώντας από το κέντρο «Διόνυσος» που βρίσκεται απέναντι από την Ακρόπολη, διασχίζουμε τον πεζόδρομο της Δ. Αρεοπαγίτου και παίρνουμε τον περιφερειακό πεζόδρομο (οδός Θεωρίας). Περίπου 500 μέτρα μετά, ακολουθούμε τα σκαλάκια που συναντάμε στο αριστερό μας χέρι, μετά το Μουσείο Κανελλοπούλου (οδός Κλεψύδρας) και βρισκόμαστε στην πλαϊνή είσοδο του Μουσείου.

